

Zo zingt het koeterke

René De Clercq (1877-1932)

Willy Ostijn (1913-1993)

Zang

Klavier

4

1. Ik drijf mijn koet - jes naar de wei! O - li - o - li - -
2. Mijn ka - ken blo - zen als krie - ken. O - li - o - li - -
3. En keer ik 's a-vonds uit de wei - de O - li - o - li - -

8

o - li - o - la Ik sla de djak - ke en zing zo blij - de. O - li - o - li - -
o - li - o - la Mijn hert is zo lus - tig als mijn lie - de - kij. O - li - o - li - -
o - li - o - la Dan slaat de _ djak - ke en 'k zing blij - de. O - li - o - li - -

12

o - li - o - la Ik zing zo blij, ik zing zo vrij
o - li - o - la Zo leef ik blij, ge - zond en blij in mij - ne fris - se groe - ne wei. A - la -
o - li - o - la Wie is zo blij, wie is _ zo vrij

17

li a - la - li a - la - la a - la - la In de fris - se groe - ne wei!